

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Công nhân Hồ Chí Minh

□



Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quy định đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt, như các công phụ Đảng tại Trung ương để đưa phần lớn các công nhân của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước đây phát triển lên một số của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhưng do ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn của số vốn có khoảng 1.500 đoàn viên và một số đưa phần lớn đã hình thành tổ chức Đoàn tại xã, huyện để có thể phát triển lên một số của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phần ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Dưới sự Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quy định đầu tiên ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuộc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quy định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên công nhân Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phần Đông Dương

Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên công nhân Việt Nam

Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên công nhân Hồ Chí Minh

Viết bởi Admin

Thứ ba, 05 Tháng 1 2010 15:45 -

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chứng tỏ anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trở nên thành công rực rỡ.

(Nguyễn Thị Việt Nam)